

5 mei 2013

Huizen van Verzet

17 Keizersgracht 566
Keizersgrachtkerk
9.30 uur Een dienst in het teken van verzet in de Keizersgrachtkerk.

18 Haarlemmerstraat 76
Rijwielhandel Presto
10.00 uur Presto, rijwielhandel in het verzet. Vader en zoon Stroober van Rijwielhandel Presto hielden een groot deel van het verzet fietsende en waren daarnaast actief betrokken bij verzetsactiviteiten. Ontvangst door de huidige eigenaar van Presto Piet Valk en een presentatie door Mieke Krijger.

19 Kromme Mijdrechtstraat 25
10.30 uur Tinie Ijsberg, dochter van een Februaristaker, vertelt in lijn 7 over haar vader die als Februaristaker gefusilleerd werd en de ervaringen van het gezin nadat vader is gefusilleerd.

20 Plantage Kerklaan 40
10.30 uur De Droomonderduik. Een rondleiding in Artis door Maarten Frankenhuys. Reserveren gewenst via website.

21 Prinsengracht 21
11.00 uur Hetty Wellensiek-van Klaveren (97). Lid van het ondergrondse Vrij Nederland in gesprek met Harm Ede Botje, redacteur van *Vrij Nederland*.

22 Egelantiersgracht 89
11.30 uur Rob Metz - Junior verzetsstrijder. De familie Metz woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog op Egelantiersgracht 89. Het huis werd een centrum van verzet. Zoon Rob Metz vertelt over zijn betrokkenheid in zijn tienerjaren.

23 Amsteldijk 18
12.00 uur Mirjam Ohringer, overleefster deelt haar ervaringen over leven in onderduik en verraad.

24 Distelvoorstraat 24
12.00 uur Een piepklein huisje met een grote geschiedenis. Nabestaanden en lokale deskundigen vertellen over de verdrietige geschiedenis van Piet Douwma en de moord op Nathan Israel.

25 Herengracht 401
Castrum Perigrini
12.00 en 13.00 uur Ondergedoken in vriendschap.

26 Dam 1
12.30 uur Virtuele pamfletten van de Bijenkorf. Een virtuele herinnering aan het verspreiden van de pamfletten Jood of geen Jood "Jood en niet-Jood een in de strijd" door de groep rond de revolutionair-socialistische verzetskrant *De Vonk*.

27 Bloemgracht 82
13.00 uur Verraad aan de Bloemgracht. Op 25 april 1945 werden 3 verzetsstrijders na verraad voor Bloemgracht 82 gefusilleerd. Ruud Schildmeijer, huidige bewoner vertelt.

28 (zie 12 op kaart)
Roeterstraat 170
Kriterion
13.00, 14.00 en 15.00 uur Kriterion blikt terug op de Amsterdamse Studentengroep. De Amsterdamse Studenten Groep heeft het leven van naar schatting 400 joodse kinderen gered.

29 Prinsengracht 267
Anne Frank Huis
13.00 en 15.00 uur Helpers in en rond het Achterhuis. Met Teresien da Silva en Herman Vuijsje.

30 Oudezijds Achterburgwal 223
13.30 uur Het studentenverzet van Dido. Het dispuutsgezelschap Dido was op verschillende manieren betrokken bij verzet: van het laten verdwijnen van persoonsbewijzen tot gevaarlijke wapentransporten. De huidige generatie Didonezen vertelt het oorlogsverhaal op de voormalige Dispuutshuis op de Oudezijds Achterburgwal.

31 Mauritskade 63
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
14.00 uur Verzet in het hof van de leeuw. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

32 (zie 15 op kaart)
Waalstraat 45
14.00 uur Vervalsingen binnen verzet. Een programma over de kunst van het vervalsen met gastheer Gertjan Jimmink. Vrijheidslunch vanaf 12:00, reserveren via de website. Programma duurt 2 uur.

33 Nieuwezijds Voorburgwal 240
14.00 uur De correspondent. Een verhaal over gecodeerde berichten in het Handelsblad verteld door actrice Saar Vandenbergh.

34 Herengracht 605
Museum Willet Holthuyzen
14.00 en 15.00 uur In het grootste geheim vonden tijdens de oorlog in het museum Willet Holthuyzen vergaderingen van de Raad van Verzet plaats en werden er persoonsbewijzen en bonkaarten vervalst. Conservator Bert Vreeken leidt u rond.

35 Rozengracht 160
14.30 uur Karel Ruiter vertelt over zijn vader Theo Ruiter (1911-1965), legendarisch Nederlands verzetsstrijder en Amsterdams caféhouder in het huidige café Struik.

36 Nes 116
15.30 uur Fragmenten uit een onderduik. Fragmenten uit een onderduik – Alwien Turner leest voor uit het dagboek van Coen en Elle Eekeres-Junge, aangevuld met muziek van Duo Bergstem.

37 Zeedijk 63
Café 't Mandje
16.00 uur Kiek Houthuijsen vertelt het verhaal over Bet van Beeren, de koningin van de Zeedijk.